

Στη **λογοτεχνία** και στην «αγάπη που δεν ξέρει» ήταν αφιερωμένη η πρώτη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή βράδυ στο **ανακαινισμένο Αρχοντικό Γρηγορίου Βούρκα** στην Κοζάνη. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών με το λογοτεχνικό περιοδικό «Παρέμβαση» και το Συν-Βιβλιοπωλείο.

Το κτήριο, κτισμένο το 1743, ανακαινίστηκε στο πλαίσιο έργου ΕΣΠΑ, στο οποίο εντάχθηκε από την πρώην 17^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν χάρη στη συνεργασία των τριών υφιστάμενων σήμερα Εφορειών, Καστοριάς, Γρεβενών και Κοζάνης.

Σε μια ατμόσφαιρα μαγική, ποτισμένη από τις αναμνήσεις του χθες, παρουσιάστηκε η τελευταία ποιητική συλλογή της αρχαιολόγου (της ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης) και ποιήτριας Κατερίνας Κούσουλα, ζωντανεύοντας και πλημμυρίζοντας με αγάπη το μνημείο.

«**δεν ξέρει η αγάπη** να βαδίζει

μικρό παιδί απέμεινε

στα τριστρατα αφέθηκε σκληρά...

... ποιος βιαστικός ν' ασχοληθεί μαζί της;...»

«**το παλιοφέγγαρο** ανέβηκε ψηλά

όψη να σου πετύχει – όλο ρόζους...

γυναίκα είπες; όχι πια...

ανοίγει το παράθυρο

να μετρηθεί μαζί του ...»

Την παρουσίαση της ποιήτριας και του έργου της έκαναν με εκπληκτικές ομιλίες τους, οι φιλόλογοι Δήμητρα Καραγιάννη (συγγραφέας), Γιώργος Δελιόπουλος (ποιητής) και η Άννα Μαμάτσιου, ενώ με σύντομο χαιρετισμό καλωσόρισαν το κοινό οι προϊσταμένες των δύο Εφορειών Σόνια Δημάκη και Αρετή Χονδρογιάννη - Μετόκη. Το συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο Βασίλης Καραγιάννης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η Χριστίνα Καραντώνη, φιλόλογος, ποιήτρια και φωτογράφος, η οποία φιλοτέχνησε το εξώφυλλο του βιβλίου. Ποιήματα της Κατερίνας Κούσουλα περιλαμβάνονται στο περιοδικό «Παρέμβαση».

Την εκδήλωση έκλεισε η ίδια η ποιήτρια, με ποιήματα από την τελευταία της συλλογή, της οποίας πηγή έμπνευσης αποτέλεσε η Αιανή και οι ανασκαφικές δραστηριότητες της Εφορείας Κοζάνης, προτάσσοντας και αφιερώνοντας στην περιοχή ποίημα για τον προϊστορικό οικισμό της Βασιλάρα Ράχης Βελβεντού: «βασιλάρα ράχη – 5500 χρόνια προ Χριστού». Τον οικισμό επισκέφθηκε το 2015, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Εφορείας, στην οποία υπηρετούσε ως Προϊσταμένη του Τμήματος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Το αρχοντικό Γρηγορίου Βούρκα, τα επίσημα εγκαίνια του οποίου θα διοργανωθούν στο προσεχές μέλλον από την ΕΦΑ Κοζάνης, η οποία φέρει και την αρμοδιότητα χρήσης του, αποτελεί σήμερα προσωρινή έδρα της ΕΦΑ Γρεβενών. Εκτός από τη λειτουργία του ως επισκέψιμου αρχοντικού, που είναι ήδη (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες), προγραμματίζεται και η χρήση του ως χώρου εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων (που ήδη υλοποιούνται), δράσεις που δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα του μνημείου και δεν δρουν ανταγωνιστικά προς αυτό, σύμφωνα με τις βασικές αρχές επανάχρησης των μνημείων.

{AdmirorGallery}ekdiloseis_images/kousoula{/AdmirorGallery}

! Κάντε κλικ στη κάθε φωτογραφία για προβολή σε μεγαλύτερη ανάλυση

Η αφίσα της εκδήλωσης



Παρασκευή
5 Μαΐου 2017
ώρα 8.00 μ.μ.

Η αγάπη που δεν ξέρει

Αρχοντικό
Γρηγορίου Βούρκα
Κοζάνη

Δημογεροντίας 10
Πίσω από το Επισκοπείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ



Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης
Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών



λογοτεχνικό περιοδικό Παρέμβαση
ΣΥΝ - Βιβλιοπωλείο

Παρουσίαση
ποιητικής συλλογής της

Κατερίνας Κούσουλα

*...αρχαιολόγος από επιλογή, ... ιστορικός της
τέχνης από άποψη, ... μητέρα από αγαθή τύχη, ...
ποιήτρια ανέκαθεν, ως φαίνεται...*

Την ποιήτρια και το έργο της θα
παρουσιάσουν οι ομιλητές:

- Δήμητρα Καραγιάννη
φιλόλογος - συγγραφέας
- Άννα Μαμάτσιου
φιλόλογος
- Γιώργος Δελιόπουλος
φιλόλογος - ποιητής

Θα ακολουθήσει ανάγνωση ποιημάτων
από την ίδια την ποιήτρια.



Το φυλλάδιο της εκδήλωσης



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΑΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης
Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών
Λογοτεχνικό περιοδικό Παρέμβαση
ΣΥΝ - Βιβλιοπωλείο
Παρουσίαση
ποιητικής συλλογής της

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017
ώρα 8.00 μ.μ.

Κατερίνας Κούσουλα
...αρχαιολόγος από επιλογή ...
ιστορικού της Τέχνης από άποψη ...
ποιητικής ανέκδοτων, ως φαίνεται...

Η αγάπη που δεν ξέρει

Αρχοντικό
Γρ. Βούρκα
Κοζάνη

Την ποιήτρια και το έργο της θα
προσεύξουν οι ομιλήτες:

- Δήμητρα Καραγιάννη
φιλολόγος - συγγραφέας
- Γιώργος Δελιόπουλος
φιλολόγος - ποιητής
- Άννα Μιμάτσικου
φιλολόγος



Δημογεροντίας 10
Πίσω από το Επισκοπείο

θα ακολουθήσει ανάγνωση ποιημάτων
από την ίδια την ποιήτρια.

Η Κατερίνα Κούσουλα γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάζεται ως αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Στην ποίηση εμφανίσθηκε το 2009, με την πρώτη της ποιητική συλλογή Ζητήματα Κυμάτων (Έψιλον/ποίηση, 2009). Τη θέση έκδοσης ενέχει η πρώτη δημοσίευση στο λογοτεχνικό περιοδικό «Πάροδος»/ τεύχος 45, Ιούνιος 2011, των ποιητικών συλλογών της *Σαν αγγελτήριο* (2009) και *Ο μέγας απών* (2010), σε τεύχος αφιερωμένο στην ποίησή της. Ακολουθούν οι ποιητικές συλλογές *Αρμόδιο σώμα* (Ο Μικρός Αστρολάβος/19, Ευθύνη, Αθήνα 2011) και *Βαθύ κανάλι - Αδήλωτη άνοιξη* (Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 2013), η ποιητική σύνθεση *Ο των ωραίων μακάρων - Περιοδεύων κήπος επταήμερος* (Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 2014) και η ποιητική συλλογή *Η αγάπη που δεν ξέρει* (Γαβριηλίδης, Αθήνα 2015). Η ποιήτρια έχει δημοσιεύσει πολλές λογοτεχνικές κριτικές σε λογοτεχνικές εκδόσεις και έχει συνεργαστεί με διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά (Πάροδος, Ένεκεν, Εμβόλιμον, Κουκούτσι, Κοράλλι, Νέα Ευθύνη, Νέο Επίπεδο, Φρέαρ, Φαρφουλάς, Μανδραγόρας, Πνευματική Ζωή).

η αγάπη που δεν ξέρει

δεν ξέρει η αγάπη να βαδίσει
 μικρό παιδί απέμεινε
 στα τρίστρατα αφέθηκε σκληρά
 το μαύρο ρούχο της γιαγιάς
 βλέπει να ξεμακραίνει
 το βράδυ έρχεται αργά
 και η αγάπη
 κοιτάζει στην ποδιά της το τσεπάκι
 το δαντελένιο ρέλι ξηλωμένο
 άραγες η μαμά θα τη μαλώσει;
 ίσως γι' αυτό καλύτερα να μείνει
 στην άκρη στο πεζούλι καθισμένη
 ωσότου να 'ρθει πράγματι το βράδυ
 να σβήσει το κορμάκι της εντός του
 απ' τα ξανθά μαλλιά δε θα φοβάται
 μην προδοθεί
 μικρή μικρή θα γίνει πετραδάκι
 στην άκρη του πολύ μεγάλου δρόμου
 ποιός βιαστικός ν' ασχοληθεί μαζί της;
 και έτσι θα περάσει στο σκοτάδι
 κρυμμένη η αγάπη στην καρδιά του
 άφοβη να κοιτά τυφλά τη νύχτα
 κι όταν η μέρα ξημερώσει πάλι
 σπασμένα πρόσωπα παντού θα τη ζητάνε
 στην αγορά σε κάθε εχθρών και φίλων σπίτι
 κι όλοι θα ενωθούν στην αγωνία
 και η γιαγιά θα κλαίει απελπισμένη
 κι η μάνα θα προσεύχεται στο τάμα
 μα η αγάπη τρέχει στα χωράφια
 ντρίστα το καινούριο της παινίδι

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Κ.ΚΟΥΣΟΥΛΑ

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Τετάρτη, 03 Μάιος 2017 13:30 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 09 Μάιος 2017 14:59
